

Doorlopende/eenmalige SEPA-machtiging Bisschoppelijk Brielse Commissie
De Rik 5 - 3232 LA Brielle - Postbus 268 - 3230 AG Brielle - Nederland
Incassant-ID: NL72 ZZZ 302 69 644 1848

Ja, ik word Vriend van Bedevaartsoord Den Briel

Ik machtig de BBC om ieder(e)

maand kwartaal halfjaar jaar óf eenmalig

(kies een termijn) € van mijn rekening af te schrijven

Aanvang machtiging (maand en jaar)

Mijn gegevens

IBAN-rekeningnummer

Stuur dit formulier in een gesloten envelop naar: Bisschoppelijk Brielse Commissie
t.a.v. Vriend van Bedevaartsoord Den Briel - Postbus 268 - 3230 AG Brielle

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:

- de Bisschoppelijk Brielse Commissie om per aangegeven termijn of eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het aangegeven bedrag van uw rekening af te schrijven;
- uw bank om per aangegeven termijn of eenmalig het aangegeven bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Bisschoppelijk Brielse Commissie.

Mocht u het niet eens zijn met de incasso, dan heeft u de bevoegdheid het bedrag binnen acht weken na afschrijving, zonder opgaaf van reden, bij uw bank terug te vorderen.

Uw steun is onmisbaar

Word Vriend van Bedevaartsoord Den Briel

‘Den Briel’ is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal rond 9 juli, trekken vele katholieken erheen op bedevaart om de Martelaren van Gorcum te gedenken en gesterkt te worden in het geloof.

U kunt het Bedevaartsoord – ook financieel – steunen door lid te worden van de ‘Vrienden Bedevaartsoord Den Briel’.

U wordt op de hoogte gehouden van:

- het programma in het Heiligdom
- de Nationale Bedevaart, jaarlijks in juli
- de Brielle Lezing
- en speciale bijeenkomsten, projecten en publicaties

www.martelarevangorcum.nl





Klokgelui

Tegenwoordig luiden er op verzoek van Mgr. J. van den Hende drie prachtige klokken in Brielle ter ere van de heilige Martelaren van Gorcum. De klokken zijn tussen de vijftig en zeventig jaar oud en zijn afkomstig uit de H. Jacobuskerk in Oude Wetering die aan de eredienst is onttrokken. Voor deze klokken is een nieuwe klokkenstoel vervaardigd. De grootste klok is gegoten in 1946 en draagt de naam 'Maria', vernoemd naar de moeder Gods. De tweede klok heet 'Martinus', naar de eerste bisschop van Rotterdam, monseigneur Martinus Jansen. De derde klok heet 'Paulus', vernoemd naar paus Paulus VI.

Maarschalkerweerd-orgel

Het Maarschalkerweerd-orgel (1876, mech. II & ped, 14) is afkomstig uit de H. Hartkerk in Zwijndrecht en is voor de Bedevaatskerk te Brielle gerestaureerd. Geen orgelmaker heeft een grotere betekenis voor Nederlandse orgelbouw van rond 1900 gehad dan Michaël Maarschalkerweerd. In de Bedevaatskerk is zijn kwalitatief hoogwaardige werk te beluisteren.

Er is nog veel te doen

Door het jaar heen komen diverse groepen op eigen gelegenheid op bedevaart. Vrijwilligers leiden hen rond. Tijdens de Nationale Bedevaart kan Den Briel rekenen op meer dan duizend pelgrims, jong en oud. Na modernisering van diverse facilitaire voorzieningen zal bijvoorbeeld het dak van het ciborium nog vervangen moeten worden.

Uw steun blijft hierbij onmisbaar

U ziet: het onderhoud van de Bedevaatskerk blijft doorgaan. Voor u, voor de pelgrims van nu en ook voor de pelgrims van de toekomst. Dit vraagt om grote investeringen. Bent u ook bereid de Bedevaatskerk financieel te ondersteunen? Uw gift is zeer welkom en kan goed worden gebruikt.

De negentien Martelaren van Gorcum

Op 1 april 1572 namen de Watergeuzen onder aanvoering van Lumey Den Briel in. In de nacht van 8 op 9 juli werden 19 priesters en religieuzen opgehangen aan de balken van een turfschuur bij het Elisabethklooster. Hun stoffelijke resten zijn in 1615 overgebracht naar de Nicolaaskerk te Brussel.

In 1675 werden de '19 Martelaren van Gorcum' zalig verklaard. Op 29 juni 1867 vond hun heiligverklaring plaats.

In de 19e eeuw is voor de Martelaren een houten kapel gebouwd met een Omme-gang. Binnen deze Omme-gang staat een koepelvormig monument. Daaromheen loopt een hardstenen rand, die de plaats aangeeft waar de turfschuur heeft gestaan. De stenen kerk is op 29 april 1932 in gebruik genomen als vervanging van de houten kapel. Binnen staan negentien houten beelden van de Martelaren. De kerk heeft twee processiegangen. Daar is een expositie over de geschiedenis van het heiligdom ingericht.

Paus Franciscus maakt in zijn encycliek Lumen Fidei duidelijk dat het geloof in God een gave is en rijkdom, juist ook in lijden en sterven. Het geloof, zo zegt de paus, maakt niet dat alle duisternis weg is, maar het geloof leidt ons in het donker, het geloof verlicht ons pad. De Martelaren van Gorcum waren door het geloof in staat om hun laatste uren in het licht van de Heer uit te houden.

We zijn pelgrims, voortdurend onderweg, met het geloof in ons hart. We weten ons geroepen door de Heer, we mogen antwoorden in geloof en de bereidheid hebben om ons te laten zenden door Christus. Om van de Heer te getuigen in gebed, verkondiging en in daden van geloof en liefde jegens onze naaste.

+ Johannes van den Hende
Bisschop van Rotterdam

